

Vis met Voeten

vrolijk kinderboek zonder held of winnaar



■ Lisa Koolhoven en Piek Kock

TEKST: COR SPEKSNIJDER FOTO: JACQUES RUNSBURGER

“Zie het als een ode aan de sulligheid.” Piek Kock en Lisa Koolhoven wilden geen verhaaltje over een zielig kind of beestje dat zich na tegenslag ontpopt als held of winnaar. In hun kinderboek *Vis met Voeten* gaat de hoofdfiguur zonder na te denken op pad en laat zich meevoeren door de gebeurtenissen. “We wilden het niet heroïsch maken. De vis is een beetje een sul, maar we zijn wel trots op haar.”

Luwte van de coronacrisis

Fotograaf, tekenaar en ReVa-bewoner Piek Kock en tekstschrijver Lisa Koolhoven gebruikten de luwte van de coronacrisis om zich te wijden aan een project waarvoor ze anders geen tijd zouden hebben gehad. Ze stelden een vrolijk boekje samen voor jonge kinderen. Om peuters uit voor te lezen en voor begin-

nende lezertjes. Piek maakte de tekeningen, Lisa verzorgde de teksten.

Aanmoediging

Vis met Voeten is het verhaal van een lopende vis die de sloot verlaat omdat zij wordt uitgelachen door vissen zonder voeten. Ze komt andere dieren tegen die uiteindelijk samen met de vis in de sloot belanden. Een duidelijke plot ontbreekt, maar het komt goed met de vis. Piek: “Het overkomt de vis allemaal. Ze probeert iets en soms pakt het goed uit, soms niet. Je kunt het beschouwen als een aanmoediging om iets te proberen, ook al weet je van tevoren niet hoe het afloopt.”

Gelukkig in twee werelden

“Het kan wellicht troostend zijn voor kinderen om te weten dat je gelukkig kunt zijn in twee werelden”, zegt Lisa. “Bijvoorbeeld voor kinderen van ouders die apart wonen of voor

‘KONKREET’
BUURTKRANT VOOR REVA
EN SEGBROEK - DEN HAAG
JANUARI-FEBRUARI 2023

kinderen met wortels in verschillende landen.” De vis met voeten geeft het voorbeeld: zij voelt zich thuis in de sloot en op het land.

Geloof in het boek

Piek en Lisa gaven het boekje uit in eigen beheer, met behulp van crowdfunding. Het benodigde bedrag hadden ze snel binnen. “Gevestigde uitgeverijen zitten niet op je te wachten als je geen bekende Nederlander bent. We hebben het zelf uitgegeven omdat we geloven in dit boek. We hebben het laten lezen aan kinderen, ouders en leerkrachten uit het basisonderwijs. De reacties zijn heel positief.”

Vis met Voeten is te koop bij de kinderboekwinkel Alice in Wonderland in de Piet Heinstraat. Meer informatie is te vinden op www.vismetvoeten.nl. Prijs: 12,95.